

Aan de Amsterdamse grachten

Tekst en muziek: PETER SHOTT
arr. gem. koor: Ton Stolk

Licht en beweeglijk

1. Er staat een huis aan een gracht in oud Am-ster-dam,
2. Heb veel ge-reisd en al vroeg de we-reld ge- zien

waar ik als meis-je van acht bij grootmoeder
en nim-mer kreeg ik ge-noeg van't rei-zen, na-
jochie

kwam. Nu zit een vreemde me-neer in't ka-mer-tje
dien. Maar er-gens bleef er een sterk ver-ian-gen in

vóór, en ook die heer-lij-ke zol-der
mij, naar Hol-lands kust en de stad aan

Al-leen de bo-men dro-men,
Waarou-de men men

hoog bo-ven't verkeer, en o-vert wa-ter gaat er een

boot-je net als wel- eer. Aan de Am-ster-dam-se

mijn hart voor al-tijd verpand Am-sterdam vult mijn ge-

dach-ten, als de mooi-ste stad in ons land. Al die Am-ster-dam-se
mooiste stad in ons land.

men-sen al die licht-jes s'a-vonds laat op het plein, niemand kan zich be-ter

Am-ster dammer te zijn. zijn.