

God, Schepper van de morgen

Tekst: Michel van der Plas

Melodie: Johann Steurlein 1575/
Nürnberg 1581

Koorzetting: Jan Stulp



S
A

1. God, Schep-per van de mor - gen, wij wil - le
2. God, niet te pei - len, lief - de, on - me - t
3. God van de ze - ven da - gen, wij knie-l

T
B

1. troost in on - ze zor - gen, de stut in ons be - staan. Wij
2. geef dat wij U grief - den, ver - geef ons on - ze schuld. Wij
3. bent op al - le vra - gen het goe - de ant - woord, Heer. Want



1. wil - len voor U - zin - gen, die ziel en li - chaam geeft, met
2. wil - len van U - ho - ren, uw stem in ons ge - mis. O
3. al - les is ge - na - de bij U die ons ge - neest. Dus

lin - gen, met al wat a - dem heeft.
o - re in on - ze dui - ter - nis.
Va - der, de Zoon, de Heil' - ge Geest.



Uit: De kleine bundel; Gooi en Sticht, Hilversum. Overgenomen met toestemming.