

Hoor een heilig koor van stemmen

GEZANG 109

Ned. tekst: W. Barnard *)

Melodie: Oud

1e trp.
2e trp.

cantando

1e trb.
2e trb.

Orgel

van stem-men, staan-de aan de gla-zen zee, hal-le-
ver-druk-king en de kle-ren wit als sneeuw in het
des he-mels en de le-vens-bron ont-springt waar zij

2

1. lu-ja, hal-le-lu-ja, God zij glo-rie,
3. bloed des Lams ge-was-sen van het vuil van
5. jui-chen U ter e-re waar hun koor uw

tel-len, als de ster-ren in hun glans, psal-men
vas-tig wach-ten-de op U, hun Heer, o-ver-
im-mer, lief-de is hun eeu-wig recht, al-le

*) Met toestemming van de Interkerkelijke stichting voor het Kerklied, 's Gravenhage

3

1. zin - gend, pal - men dra - gend, in de he -
 3. won - nen zij de sa - tan en de we -
 5. waar - heid zal het win - nen en het blinkt van ge - zigt

cresc.

4

KOOR *unisono* en/of GEMEENTE

6. God uit God, eer - ste - ge - bo - ren, licht uit
 in wiens li - chaam uit - ver - ko - ren hei - li -

schenk ons le - ven uit uw bron - nen, door uw a - dem aan - ge - raakt

Va - der, Zoon en Heil' - ge Geest die le - vend maakt.