

Gecomponeerd voor het Nederlands Koorfestival 1973  
om a vue te worden gezongen in de afdeling A-Kroon

# Wederwijven

Tekst: Guido Gezelle

Muziek: Harmonia Strategier

*Allegretto*  
*p o c o*  
S.  
A.  
T/B.

Hoe wij-ster-was-ter vliegt de lucht

*c r e s c e n d o* *pochetino rit.*

stres-sen van wol-ken, die ont-vloch-ten zijn lijk haar van too-ve-

*a tempo*

res-sen. 't Zijn we-der-wij-ven, boos en fel, die, kwaad van hande en

-de-ren te kee-re gaan en vech-ten slag om

Sopr.: De wind zit in 'ken weet niet welk ge-wes-te,  
slin-ger. De wind, de wind in welk ge-wes-te, 't buischt en

't bom-melt al-hier, al-daar een zwe-pe los

al-hier een zwe-pe los,

*a tempo* *p o c o a p o c o c r e s c e n d o*

schom-melt. Zij stui-ven hein-de en ver-re, en van mal-kaar ge-scheurd, in

wijs-ter-was-ter

stres-sen van wijs-ter-was-ter, wijs-ter-was-ter vech-ten-de, en ver-

res-sen, ver-waai-de too-ve-res-sen.