

Opgenomen op Philips' grammofoonplaten

Mijn Herder is de Here God

naar Scottish Psalter 1650
Ned. tekst: Bernard Smilde

J.S. Jansen (1826-1897)




1. Mijn Her - der is de He - re
 2. De Heer ver - kwikt mijn mat - te
 3. En - ga 'k door 't die - pe doods - ra
 4. Voor 't oog van wie mijn ha - ter
 5. Ge - nade en goed - heid vol - gen




al mijn lust; in groe - ne wei - den voert Hij
 voe - ten gaan in 't spoor van zijn ge - rech - tig
 bijs - terd mij: Uw stok en staf zijn mij tot
 dis - ge - spreid, met o - lie wordt mijn hoofd ge
 le - vens - dag, tot - dat ik eens in 's He - ren

- te - ren der rust.
 - le van Zijn Naam.
 - zigt mij na - bij.
 - ker is be - reid.
 - wig wo - nen mag. A - men.