

Heer, herinner U de namen



Tekst:
M. Verdaasdonk

Muziek en bewerking:
Herman Strategier

SA
of
TB

1. Heer, her-in-ner U de na-men van hen, die ge-stor-ven zijn,
2. Heer, her-in-ner U hun luist-'rend wakker lig-gen in de nacht
3. Die Ma-ri-a hebt ver-ge-ven en de ro-ver aan het kruis,
4. Waar-heen zal de mens zich ke-ren, die staat voor uw aan-ge-zicht,

Orgel

en ver-geet niet, dat zij kwa-men langs de stra-ten van de pijn,
en hun roe-pen in het dui-ster, de arm-zaalg-heid van hun kracht,
laat de do-den eeu-wig le-ven met U in het pa-ra-dijs.
u-we lief-de moet ont-be-ren bij het eip-de-lijk ge-richt?

langs de we-gen van het lij-den, door het woud der een-zaam-heid,
en wil zeer aan-dach-tig le-zen in de rim-pels van hun huid
Heer, her-in-ner U hun na-men, oor-deel hen en spreek hen vrij,
Heer, zo Gij niet wordt be-wog-en door het bre-ken van zijn stem,

na het dag en
de verscheurdheid
en be-dek hun
door de droef-heid